

**kerk
in actie**

Met zusters werken aan
voldoende eten in Rwanda



Goed leven van eigen oogst

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "We verbouwen nu meer dan vroeger. Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land en we verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden."

De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn



om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

Met uw steun kunnen meer boeren en boerinnen getraind worden door de Rwandese zusters.

www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

"Ik wissel mijn gewassen nu ieder jaar en kan ziektes herkennen."

Boer Evariste

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- **19 euro:** aanleg van een composthoop
- **54 euro:** aanschaf van gewassen per getrainde boer(in)
- **160 euro:** een boer(in) trainen
- **700 euro:** een boomkwekerij opzetten

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. zusters Rwanda.

